

Släkten Österholm från Ivö och Södra Rörum.



Hans Ivar Svensson
Version 2.1.

Inledning

Detta handlar om min farmors mors, Anna Österholms släkt.

I Tjörnarps gamla skola bodde t o m år 1899 lärarparet Anders Högdahl och Anna, född Österholm, med barn.

Min föräldragård ligger intill skolan och min farfar Johannes Svensson gifte sig 1898 med Alma Högdahl, äldsta dottern till Anna och Anders.

Källor till denna uppsats är muntliga traditioner inom släkten, husförhörslängder, dopböcker, dödböcker, flyttningslängder och sockenstämmoprotokoll samt de skrifter som nämns nedan. Anna Österholms yngste son, Justus Högdahl, som dog i Tjörnarp 1973, lämnade efter sig hembygdsanteckningar, som också berörde släkten.

Vissa personers levnadsöden har det gått att hitta mycket material om, andras nästan ingenting. Jag har valt att ta med de allra flesta uppgifter som jag fått fram, även om detta lett till stor obalans mellan beskrivningarna av olika personer.

Jag tar gärna mot nya uppgifter och tips. Speciellt intressant vore det att få tips om ättlingar under 1900-talets början. Jag gör gärna nya versioner av denna skrift.

I släkttabellerna har jag som dödsplats i regel inte använt det sjukhem e dyl, som personen kan ha vistats på mot slutet, utan den sista egna bostaden.

Tjörnarp, november, 2004.

Hans Ivar Svensson

Tillägg för version 2:

Nya släktdatabaser på internet har gjort det möjligt att hitta fler släktingar från senare tid och dessa har förts in. Vissa andra uppgifter har aktualiserats.

Februari 2010

HIS

Version 2.1 Smärre kompletteringar har gjorts. Juli 2011, HIS



Platser där medlemmar av familjen Österholm bott och varit verksamma

- | | |
|---------------|---|
| 1 Ivö | <i>Familiens ursprung där Jöns Persson Österholm var sjungare och skollärare.</i> |
| 2 Södra Rörum | <i>Per Jönsson Österholm flyttade hit från Ivö och blev klockare och skollärare 1847.</i> |
| 3 Vankiva | <i>Elna kom hit som barnmorska 1869. Senare arrenderade Johan en gård i Stolpaberga i Vankiva. Sven arbetade hos honom ett år.</i> |
| 4 Hässleholm | <i>Elna och senare Karolina var barnmorskor här 1877- 1884.</i> |
| 5 Vittsjö | <i>Elna blev slutligen barnmorska här från 1881.</i> |
| 6 Tjörnarpsån | <i>Anna blev småskollärarinna här 1872 och gifte sig med Anders Högdahl. Johan bodde i Tjörnarpsån under några månader 1884-1885.</i> |
| 7 Ovesholm | <i>Johan var bokhållare på godset 1865-1879.</i> |
| 8 Färlöv | <i>Johan arrenderade Nygård 1879-1884.</i> |
| 9 Önnestad | <i>Johan arrenderade en del av Önnestad 27 1889-1898.</i> |
| 10 Hvilan | <i>Ett municipalsambälle väster om Kristianstad där Johan bodde under sina sista år.</i> |
| 11 Bjärnum | <i>Norra Åkarps socken där Karolina var barnmorska från 1884.</i> |

Flera familjemedlemmar bodde under olika perioder i Malmö. Elna var gift i Köpenhamn. Sven bodde i Halmstad och Helsingborg.

Per Österholm d y emigrerade till USA och Göran flyttade till Kiel i Tyskland.

Jöns Persson Österholm

Jöns och hans hustrus anor

Jöns Persson föddes på Ivö den 22 oktober 1772. Hans föräldrar bodde i en backstuga under Ivö hovgård. Fadern hette Per Svensson och modern Anna Mattisdotter. De fick också dottern Gunnild, som föddes 1778. Per Svensson var troligen inte från Ivö. Annas föräldrar var Mattis Olsson och Gunnel Jeppesdotter, som hade gift sig på ön och troligen var båda därifrån.

Jöns Perssons fader dog redan 1792. I husförhörlängden därefter anges att Jöns bodde tillsammans med sin mor "enkan Anna Mattisd" i ett hus under Ivö nr 6. Han anges i denna husförhörlängd vara "sjungare" och heta Jöns Österholm. I husförhörlängdens anmärkningskolumn står följande om honom: "Wäl och gagn till lärdom". Vilket år denna husförhörlängd avser, är inte klart angivet, men att döma av de senaste födelseår, som noterats i den, bör det varit ca 1798. I så fall var Jöns 26 år då detta omdöme skrevs.

Jöns Persson Österholm var tydligen en begåvad ung man. Han hade som ung fått ett mycket positivt omdöme av prästen, blivit "Sjungare" i kyrkan och antagit ett nytt släktnamn. Namnet Österholm återfinns inte bland hans närmaste förfäder. Men namnet har under 1800-talet funnits på Ivö hos åtminstone en annan person, som inte verkar varit besläktad, och hos några personer till i socknarna i trakten.

1802 gifte sig Jöns med Elna Olasdotter, dotter till den tidigare bonden på Hovgården, Ola Svensson, och hans hustru Kjerstina Åkesdotter. Ola Svensson hade dock redan då dött tragiskt genom drunkning i Ivösjön i oktober 1783. Ola härstammade från Mölleryd i Kiaby socken. Kiaby och Ivö var pastorat, och prästen bodde i Kiaby. Kjerstinas föräldrar hette Åke Oredsson och Elena Nilsdotter och hade tidigare också brukat Hovgården på Ivö.

Man får intrycket att Jöns "gift upp sig". Elna var bonddotter och Jöns var husmansson från en backstuga. Men Jöns och Elna måste ha känt varandra under hela sin uppväxt. De kom från samma gård och var nästan lika gamla. Jöns var bara 8 dagar äldre än Elna.

Elna blev också en person av betydelse på ön. Hon blev sockenbarnmorska.

Jöns Persson Österholm som sjungare och "skolemästare"

Karl-Erik Rignell, som varit till kyrkoherde i Kiaby och Ivö församlingar skrev 1964 en bok om Ivö (Handlingar angående Villands härad utgivna av Villands Härad's Hembygdsförening, XXI). Följande är ett direkt citat ur denna bok, som i sin tur citerar gamla handlingar.

År 1813 höll biskop Wilhelm Faxe visitation i Ivö pastorat och då konstaterades det att en ordnad undervisning för barnen på Ivö kommit till stånd redan år 1799, då en Skolinrättning blev stiftad av vice pastor Hampus Ahlgren, den första i sitt slag i Villands härad. I visitationsprotokollets § 7 står det: "Uti ingen af församlingarna (avser Ivö och Kiaby) finnes Scholehus, men af Pastor med anledning af Consistorii Cirk.



Del av Ivö och Ivösjön, Hovgården är nära höger kant.



Ryggåstuga från 1600-talet tillika Ivö första skola.

Ur Karl-Erik Rignells skrift

n:o 186 författade skriftliga uppgift om barnundervisningen upplyses att den uti Iffö bestrides af Sjungaren Jöns Österholm, som med barnen går omkring och erhåller födan en gång hos varje Åbo uti omgången och särskildt hos dem, som ega egna barn i skolan, en dag för vart barn.

Så snart barnen kunna fatta börja de begagna sig af undervisningen, vilken meddelas minst fyra månader årligen på den tid församlingen finner tjänlig. Barnen lära utom stafning, innan- och utanläsning af Lutheri och Svebilii öfversedde Catecheser äfven att skriva och något räkna. Det vanliga antalet skall vara 16 till 20, af vilka de flesta äro barn af Torpare och Husmän. De fattigare födas af församlingen under lästiden och förses med kläder samt undervisas för intet.

Ingen fond är anslagen till denna inrättning utan aflönas Skolmästaren med 1/8 skäppa Råg af hvarje Åbo, som ej har barn samt 1/4

af dem, som hafva barn, hvilka nyttja undervisningen varjemte dessa senare betala 6 rstn. Specie i veckan för hvart barn och förklarar Pastor att ofvannämnde Jöns Österholm bestrider undervisningen väl.

Sjungaren Österholm förklarade uppå tillfrågan sig hafva hittills varit nöjd med den för honom bestämda lönen, men anmälde tillika att Skolan icke hädanefter kan blifva ambulatorisk i anseende dertill, att Byn nu blifvit enskiftad och gårdarne långt ifrån hvarandra belägne, hvilket äfven Pastor och Församlingen vitsordade, men som Församlingen är sinnad, att med Österholm ofördröjligen ingå överenskommelse om skolans hållande i dess eget hus (det är den gamla ryggåstugan, som menas var från 1600-talet och som nu äges av Anders Nilsson, Ivö 16) så tillsades Pastor, att med första utlysa Sockenstämma i detta ärende samt inom den 15 instundande October till Consistorium ingifva en med afseende på denna öfverenskommelse ånyo upprättad Skolordning."

Jöns och Elnas familj och senare levnad

Jöns Persson Österholm och hans hustru Elna fick först en dotter, Kjersti, 1805 och sedan en son, Per, den 28 augusti 1808.

I husförhörslängden 1820 –1834 är titeln för Jöns Österholm svår att tolka. Det ser ut som om titeln "sjungare", skrivits över med "inhysesshjon". I anmärkningskolumnen står "krömpling". Det står också att han dog den 30 maj 1834.

I samma längd anges Elna ha dött den 31 januari 1831. Sonen Pehr hade strukits från platsen strax under föräldrarna. Dottern Kjersti hade flyttat till Ivetofta. Längre ner står åter tillskrivet: "Sjungaren Pär Österholm" med hustrun Karna Svendsdotter från Gualöv och sönerna Pehr född 1831 och Sven 1834. Sonen hade alltså varit utflyttad, troligen för studier på seminarium och sedan kommit tillbaka och bildat familj.

Jöns hade tydligen drabbats av en olycka eller sjukdom som gjort honom oförmögen att vara sjungare och lärare, och hans son Per hade efterträtt honom vid någon tidpunkt senast 1834.

Per Jönsson Österholm

Per Österholm och Karna Svendsdotter gifte sig på Ivö den 28 december 1830. Karna blev också sockenbarnmorska.

Om tiden efter 1842, då folkskolan införts, skriver Karl-Erik Rignell följande i ovannämnda bok. En del ålderdomliga uttryck beror naturligtvis på att Rignell citerat gamla handlingar.

År 1842 fastställde Kungl. Maj:t att obligatorisk undervisning skulle ske i hela landet. Följande detta beslut sammanträdde församlingens åboar för att välja Skol Directions Ledamöter. Då valdes Åboarna Bengt Olsson, nr 3, Sven Pehrsson, nr 10, Måns Nilsson, nr 3 samt Jeppa Åkesson, nr 11 till att i samråd med Pastor rådgöra om skolans angelägenheter för att sedan i samråd med församlingen fatta nödiga beslut.

Sjungaren Pehr Österholm, som efterträtt sin far år 1834, hade genomgått föreskriven Scholmästare Examen vid Schol Seminarium i Lund, antogs den 16 oktober 1842 till lärare på Ivö. Han skulle själv upplåta sitt hus till skolhus till dess en ny skola blivit uppförd. Det blev den gamla ryggåsstugan som fick tjäna till detta ändamål. För att barnen ej skulle störas av hans egna småbarn skulle hans hustru uppehålla sig i ett mindre rum intill skolsalen.

Han skulle också själv förfärdiga bänkar av fem bräder. Österholm åtog sig att genast börja skolan den 24 oktober 1842 och som lön erhöll han 10 skäppor råg och 10 skäppor korn samt 10 riksdaler rgmt i månaden samt fri ved.”

1847 slutade Per Österholm sin tjänst på Ivö och blev i stället klockare och lärare i Södra Rörum. Klockartjänsten där omfattade också annexförsamlingen Häglinge. I Ivös utflyttningslängd för 1847 står ”Klockaren Per Österholm med hustru och barn 6 manf. och 3 qvinnf”. För första gången i Ivös kyrkböcker kallas Per här inte ”sjungare” utan ”klockare”. Men så hade han då också fått en klockaretjänst i Södra Rörum.

På Ivö hade Per och Karna då hunnit få sju barn: Per 1833, Sven 1834, Göran 1836, Elna 1839, Ola 1841, Anna 1843 och Johan Efraim 1846.

Det kan verka egendomligt att Per Österholm skulle lämna en mångårig tjänst för att med en stor familj flytta till en okänd ort flera mil borta. Förklaringen var troligen den som anges i de opublicerade hembygdsanteckningar som Pers dotterson Justus Högdahl i Tjörnarps lämnat efter sig:

”Per Österholm innehade tjänsten (på Ivö) till 1847 då han erhöll klockare- och skolläretjänst i Södra Rörum, där hustrun jämväl vart barnmorska. Dessa båda Österholm (Jöns och Per) kallades för Sjungare av prästerna. Orsaken till denna något egendomliga titel var att i 1569 års landebog står antecknat att i denna socken aldrig funnits någon degn, det vill säga klockare, enär prästen uppbär hans lön inbegripet den s.k. helgonskylden som annars ingår i klockarelönen. I denna bok står antecknat att prästen sjöng själv när han så kunde. När så ej skedde anställde han en sjungare och som ju prästerna ansåg att allt som rörde kyrkan var förmer än allt annat, använde han i kyrkboken denna titel i stället för skollärare fast denna titel bättre hade täckt deras yrke. Dessa sjungare voro sålunda i själva verket öns klockare utan att ha varken lönen eller titeln.

Det är sålunda ej att undra på att Per Österholm flyttade till Södra Rörum där han fick både titel och lön. Enligt en muntlig uppgift fick han processa med socknen, det vill säga prästen, innan han fick helgonskylden.”

Sjungaren Per Österholms sociala ställning på Ivö var uppenbarligen inte längre hög. Relationen till prästen var möjligen inte god. Då dottern Anna döptes 1843, fanns enbart en torparfamilj och en dräng bland vittnena. Prästen i Kiaby och Ivö hade för övrigt vid denna tid titeln ”hovpredikant”. Det var under dessa år som kung Karl XV brukade hålla till på Bäckaskog.



Per Jönsson Österholm



Karna Svensdotter

I Södra Rörum fick paret Österholm ytterligare tre barn: Petronella Karolina 1849, Frans Emanuel 1851 och Mathilda Oliva Wilhelmina 1854. Det blev alltså sammanlagt 10 syskon. Efter ett par år fick hustrun Karna Svensdotter tjänsten som sockenbarnmorska i Södra Rörum. Man hänvisade då till att hon redan var ”examinerad” och hade tjänstgjort på Ivö.

Tvisten om helgonskylden finns dokumenterad i Södra Rörums sockenstämmoprotokoll. Den hade inte bara använts till klockare- och skollärlön utan även till andra ändamål, som hade med skolundervisningen att göra, t ex bidrag till en ”elementarskola” utanför socknen.

Per Österholm tycks ha varit en person som vågade ta strid med sockenborna. Han fick dock en långvarig lärargärning i Södra Rörum. Men våren 1871 hade det kommit en ny präst till socknen. I ett protokoll skrevs då att Per Österholm vid ett sammanträde offentligt angivits vara ”svag och ålderstigen” och uppmanats att ta avsked, eftersom han hade både ålder och tjänsteår tillräckliga för pension. Detta utmynnade dock till att börja med bara i en månads tjänstledighet som tillbringades på kuranstalten i Ronneby. Hans dotter ”lärarinnan Anna Österholm” vikarierade för honom.

Redan på hösten 1871 lade dock Per Österholm in ansökan om avsked från sin tjänst från kommande årsskifte. Därefter blev det dock åter tvistigheter. Nu gällde det vissa bostadsförmåner.

Per Österholm var 63 år då han pensionerades. Han levde ytterligare tio år och några månader. Under denna tid tycks han ibland haft en ganska stor familj kvar i huset. Sonen Frans Emanuel bodde kvar. Dottern Elnas tre barn verkar ibland ha bott hos morföräldrarna. Dottern Petronella Karolina flyttade inte ut förrän 1874. Per Österholm avled den 17 juni 1882.

Karna Svensdotter tjänstgjorde som sockenbarnmorska och lärde tydligen dessutom upp två av sina döttrar i detta yrke. Hon avled den 17 maj 1887, 76 år gammal. Sista tiden tycks hon ha bott hos sonen Johan i Färlöv.

När sonen Frans dött i Södra Rörum 1884, fanns ingen ur familjen kvar där.

Per Jönsson Österholms barn

Pehr Österholm



Pehr Österholm d.y. Bilden tagen i Hoboken USA

Äldste sonen Pehr, född 1831, vet vi inte mycket om. I kyrkböckerna anges att han flyttade till Lund redan 1846. 1853 var han åter i Södra Rörum, troligen efter en skolutbildning i Lund. Något som en anteckning ”Bokh” i husförhörlängden kan tolkas som. 1855 kom han till Höör som ”handelsbokhållare” på Höör 16. 1856 flyttade Pehr till Malmö där han var anställd av korkfabrikören J.H. Lammers i Caroli församling. 1860 flyttade han till Köpenhamn och där slutar spåren. Han var då 29 år.

Enligt Justus Högdahl skall han ha emigrerat till USA. Det påstås att han blev blyertspennfabrikant, men att han i övrigt inte hörde av sig. Det finns dock ett



Pehr Österholm med familj

fotografi med namnet Per Österholm skrivet på baksidan och taget i Hoboken i New Jersey, USA. I själva verket ligger Hoboken strax väster om Hudsonfloden och är i praktiken en del av staden New York. Ytterligare ett fotografi visar honom med familj. Pehr hamnade alltså troligen i New York-området, men ”Family Search”, ett amerikanskt släktforskarssystem, ger inget besked.

Sven

Andre sonen, Sven Österholm, född på Ivö 1834, lämnade Södra Rörum 1850 för att bli smedlärling på Råby gård i Hörby socken och kom åter till Södra Rörum i december 1852 som smedgesäll. Enligt en något otydlig notering i Södra Rörums husförhörlängd flyttade han sedan till Harlösa. Flyttningslängd för Södra Rörum saknas för denna tid, och i Harlösa har han inte noterats som inflyttad. Därför har det inte gått att klara ut vart han tog vägen.

Mer än 30 år senare, i maj 1885, nämns han som dopvittne för sin bror Johans barn i Vankiva. Han anges då vara smedgesäll i Malmö. Enligt Vankivas flyttningslängd flyttade han i november samma år från Malmö som dräng till sin bror i Stolpaberga, Vankiva. Men det har dock inte gått att hitta honom i Malmös flyttningslängder vid denna tid och ej heller i de personregister, som finns för Caroli församling t o m 1860, för St Petri t o m 1870 och för Södra förstaden t o m 1883.

1886 flyttade Sven till Halmstad, stadsdelen Slottsmöllan, som var ett viktigt industriområde. Nu kallades han arbetare. I Halmstad bildade han familj med en Bina Jönsdotter. De kunde inte gifta sig eftersom hon redan var gift med en man som uppenbarligen övergivit henne och farit till Amerika. 1889 flyttade familjen från Halmstad till Helsingborg. Vid tiden för 1890 års folkräkning bodde Sven i Helsingborg och kallades arbetare. Familjens adress var Böhmen 2.

Sven och Bina fick en son 1889 i Halmstad. Denne avled dock redan 1891. Detta år fick paret också en dotter, Bina Svantina Viktoria. Dottern gifte sig så småningom med köpman Arthur Gottfrid P:son Wieden i Helsingborg och fick två barn. Paret Wieden besökte Tjörnarp någon gång på 1910-talet eller eventuellt senare. Min farbror Erik Tägil, född 1910, mindes det i varje fall. I Tjörnarp bodde ju Bina Svantina Viktorias faster, Anna Österholm. Sven Österholm dog i Helsingborg 1904.

Släkten Wieden finns kvar, bl a i västra Skåne.

Göran

Göran Österholm, som föddes 1836, lämnade hemmet ännu tidigare än de äldre. Redan när han var 11 år 1847 anger husförhörlängden i Södra Rörum att han flyttade till Kyrkheddinge, men där har han inte kunnat hittas och han har inte senare noterats som återflyttad till Södra Rörum. Inom familjen har det sagts att han bosatte sig i Kiel och detta tycks vara riktigt. Enligt släktdatabasen ”Family search” fick nämligen en Göran Österholm dottern Freja Fredrika Henriette 1874 i Kiel. Modern hette Dorotea Schenk.



Sven Österholm



Göran Österholm

Denna dotter gifte sig (enligt uppgifter från "Family search") 1894 med en Claes Anton Claesson Gyllensvärd som var född i V. Broby 1871.

Några andra uppgifter om Görans familj har jag inte lyckats få fram.

Elna



Elna Österholm Pettersson

Äldsta dottern Elna, född på Ivö 1839, fick ett omväxlande levnadsöde. 1859 flyttade hon till Malmö och blev piga hos sin bror Pehrs arbetsgivare, korkfabrikör Lammers. Hon hade ytterligare en tjänst i Malmö men återkom till Södra Rörum 1861.

1862 flyttade hon åter ut, denna gång till Köpenhamn. Där var hon gift med en stenhuggare, Carl Oskar Pettersson. Paret fick en son Johan Mattias Wiggo 1864. På hösten 1865 hade äktenskapet havererat. Då fick Elna i Lund tvillingparet Oskar Ferdinand Herman och Mathilda Oliva Wilhelmina, som enligt vissa uppgifter bör ha kallats Mathilda, den 20 oktober. Därefter var hon under ett år skriven i Lund i kvarter 93 med sina nyfödda barn. I husförhörslängden står: "Gift i Köpenhamn med förrymde stenhuggaren Carl Oskar Petersson". På ett par år hade alltså Elna hunnit gifta sig, få tre barn och bli övergiven av sin man.

1866 återvände Elna till föräldrahemmet i Södra Rörum. Hon hade då med sig tvillingarna. Hennes äldste son hade redan bott hos sina morföräldrar ett slag. Elnas man, stenhuggare Pettersson, betecknas även nu som "rymd". Till skillnad från vad som var vanligt i Sverige vid denna tid, hade Elna antagit mannens efternamn och kallades under nästan hela sin återstående levnad "fru Elna Petters-

son" Ibland "Petersson" med noteringar i kyrkoböckerna att mannen var förrymd.

1869 flyttade Elna till Vankiva. Hon anges i flyttningslängden ha kommit dit med sina tre barn och blivit barnmorska. Förmodligen hade hon anställts som sockenbarnmorska. Av Södra Rörums kyrkoböcker verkar det dock som om barnen tidvis bott kvar hos morföräldrarna.

1877 flyttade hon vidare som barnmorska till Stoby socken, till den del av socknen, som då blivit "Hessleholms" samhälle. Hennes adress blev 68 Ö. Det bör väl ha varit numret på ett kvarter eller en tomt öster om järnvägen.

1879 flyttade äldste sonen hemifrån till en fastighet som ägdes av handlanden E Sommarin. Där bodde också snickaren H Sommarin, och Johan Mattias Wiggo Pettersson angavs vara lärling. Men 1883 emigrerade han till USA. Hans yrke angavs då vara snickare. Destinationen var New York. Kanske hade det samband med att hans morbror Per bodde i New York-området.

Dessförinnan, 1881, hade Elna och tvillingarna flyttat till Vittsjö socken, och där kom hon att vara barnmorska resten av sin verksamma tid.

Även den andra sonen, Oscar Ferdinand Herman, emigrerade. Han utvandrade 1884, också med destination New York och med yrket angivet som skraddare.

Dottern, Mathilda Oliva Wilhelmina, gifte sig 1886 med skomakaren Sven Johan Johansson. Paret bosatte sig i Havraljunga by i Vittsjö socken och Elna flyttade också dit. Dottern och svärsonen fick sonen Malte Leonard 1887.

Familjen bör ha haft kontakt med någon av Elnas söner i USA. 1888 emigrerade nämligen Elnas svärson skomakaren Sven Johan Johansson med destination New York, och två år senare följde hustrun Mathilda och deras son efter. Men familjen stannade inte kvar i USA. Enligt församlings-

boken 1900 var den då tillbaka i Vittsjö med ytterligare en dotter, Ellen Sofia, som var född i New York. Familjen bodde åter tillsammans med Elna i Vittsjö.

Det har varit svårt att följa Elna under hennes senare år. I församlingsboken 1910 hade hon blivit 71 år och angavs vara f d barnmorskan Elna Pettersson. Dottern med familj bodde inte längre i Vittsjö. Elnas komplicerade civilstånd var nu glömt. Hon skrevs vid denna tidpunkt som ogift kvinna. Enligt Sveriges dödbok avled hon den 10 augusti 1922 i Kristenstorp, Vittsjö. Egendomligt nog angavs hon då heta Elna Petersson f. Petersdotter och åter som gift med den förrymde stenhuggaren.

Dottern Mathilda och hennes man skomakaren Sven Johan Johansson bodde i Hornsborg i Hamneda socken 1913. Deras dotter Ellen Sofia fick nämligen då en ”oäkta” son där, och denna son skrevs som fosterson hos hennes föräldrar. Barnet dog dock snart.

Ellen Sofia gifte sig vid denna tid med en stationskarl, Axel Teodor Svensson, och de fick dottern Marta Matilda Ingeborg 1915. Denna dotter gifte sig med en Arne Fritiof Helmfrid Helmersson. Det har inte gått att spåra några eventuella barn till paret Helmersson. Kyrkböckerna från mitten på 1900-talet är ju sekretessbelagda. 1970 bodde paret i Nybro och 1980 i Markaryd. Marta Matilda Ingeborg dog 1999-09-17 och hennes make 2003-10-10, båda i Lomma.

Ola

Ola Österholm blev inte gammal. Han föddes 1841. Liksom de andra barnen lämnade han hemmet tidigt. Han vistades ett slag i Kristianstad men kom tillbaka till Södra Rörum, där han avled 1859.

Anna

Anna, som var född 1843, vistades som piga i Höör omkring 1861 - 1863. Senare blev hon småskollärlärarinna. Förre rektorn Sven Ekvall, som har behandlat den tidiga småskollärläraryrkesutbildningen i en doktorsavhandling, nämner, att hon bör ha fått sin utbildning 1868. I övrigt skriver han om henne i årsboken ”Frostabygden” för år 2000:

”Fadern var Södra Rörums skolkantor, hitflyttad från motsvarande tjänst på Ivö. Anna lär ganska ung ibland ha hjälpt denne i skolarbetet. I övre tonåren tjänade hon piga i olika familjer; var sedan anställd i mejeri. Ett sådant fanns på Ekeröds gård. Därifrån skulle hon enligt uttaget frejdebeleg 1866 gå vidare till mejeristskolan på Bergqvara vid Växjö. Härav blev ingenting: i stället blev hon ”examinerad” från en sådan fyramånaderskurs som utbildaren Johan Efvergren stod för och som överlämnade åtskilliga åt den första småskollärgenerationen.

Efter avslutad kurs verkade Anna som vikarie här och var i provinsen, bland annat i Ystads skolor. Dessa kortidsanställningar avlöstes av att hon måste vikariera i sin fars skola inför det att han ”svag och ålderstigen” tillrättades pensionering. Då skrev man år 1871. Samma år tillträdde hon småskollärartjänsten i Tjörnarps kyrkby. Här kom hon att uppliva en gammal bekantskap. Ortens folkskollärare var Anders Högdahl från Köinge. Denne hade börjat sin lärarbana som småskollärare i Herröd. De båda gifte sig våren 1873 och gav upphov till en familj som kom att spela en betydande roll i traktens liv och strävanden.”

Uppgifterna bör dock korrigeras. Anna fick frejdebeleg för mejeriskola 1865 och ett annat frejdebeleg för att bli lärarinna den 4/1 1866.

Enligt Tjörnarps skolas kassabok började Anna som småskollärlärarinna i Tjörnarps på nyåret 1872, det nyår då hennes far fått sluta sin tjänst i Södra Rörum och inte längre behövde hennes hjälp där.

Läraren i Tjörnarps, Anders Högdahl, var ambulerande folkskollärare där från oktober 1864. På hösten 1867 blev en skolbyggnad med lärarbostad färdig, och skolan blev stationär. Några år innan Anders Högdahls tjänst tillsattes, började man tydligen skilja mellan småskola



Anna Österholm



Anders Högdahl



Min farmor, Alma Svensson, äldsta barnet i familjen Högdahl

och de äldre klasserna. När Anders kommit blev socknens tidigare lärare, Måns Mårtensson, kvar som småskollärare t o m 1868. 1869 och 1870 tjänstgjorde en Johanna Rydén som småskollärarynna och 1872 kom som nämnts Anna Österholm.

1873 gifte sig Anders Högdahl och Anna Österholm. Trots giftermål och barnafödslar stod Anna kvar i tjänst under ett par år, vilket var ovanligt under denna tid.

Bland Annas och Anders ättlingar har det sagts att Anders Högdahl skulle ha varit lärare för Anna vid hennes utbildning. Ekvall nämner dock inte något om att Anders Högdahl skulle ha fungerat som lärare vid småskollärarynningen. F ö hade Anders tjänst i Tjörnarps när Anna examinerades 1868 (och någon tjänstledighet kan ej spåras i skolans kassaböcker). Ekvall antyder dock att Anders och Anna hade träffats på Herröds småskola i Hörby socken. Detta måste ha varit före oktober 1864, då Anders började i Tjörnarps, och några år innan Anna fick sin formella utbildning. Hon kan naturligtvis mycket väl ha varit praktikant e d hos Anders vid denna tid.

Anna Österholm och Anders Högdahl fick sju barn. Fyra dog i unga år. En av dessa, Rudolf som blev 24, hann utbildas till mejerist. Endast två barn bildade familj. Det äldsta, dottern Alma, gifte sig med grannen, lantbrukaren Johannes Svensson och blev min farmor. Alma och Johannes fick sex barn och vi är nu många ättlingar till dem.

Annas näst yngste son, Karl Högdahl, blev regementsmusiker vid kustartilleriet i Karlskrona. Han var också pianostämmare. Karl gifte sig med Selma Nilsson i Karlskrona och fick en dotter, Märta. Hon gifte sig med Gunnar Liljequist, posttjänsteman. Familjen bodde till slut i Kristianstad. Deras söner är Anders och Bertil.

Det yngsta barnet, Justus Högdahl, var den dotterson till Per Österholm, som citerats några gånger ovan. Han blev lantbrukare och förtroendemans i Tjörnarps och gifte sig aldrig.

Anders och Anna Högdahl bodde kvar i lärarbostaden i Tjörnarps skola tills Anders pensionerades vid nyår 1900. Under ett par år bodde de på gården Svenstorp. Sedan köpte de en liten lantgård i Kyrkbyn. De bodde kvar där under sin livstid. Sonen Justus fortsatte att driva lantbruket, som nog gav en mycket knapp bärning. Hans förtroendepdrag, bl a som ordförande i socknens brandstods-



Karl som ung kustartillerist



*Justus Högdahl med systerson-
dottern Sonja Tägil 1934*

kommitté, gav dock säkert ett visst tillskott. Han hade ett starkt hembygdsintresse. Sina kunskaper spred han genom att han var en god berättare, och han lämnade också efter sig omfattande anteckningar.

Gården, Högdahlgården, finns ännu inom släkten. Den ägs av Justus systerdotterson, Sven Tägil.

Johan Efraim

Från mitten av 1800-talet började det bli populärt att ge barnen mer än ett namn. Om man skall skildra personer och endast har tillgång till kyrkoböcker eller andra offentliga register, innebär detta problem. Man vet inte vilket namn som var tilltalsnamnet och är nödsakad att använda alla. Det har dock framgått att Johan Efraim Österholm, född på Ivö 1845, kallades Johan.



Johan Österholm

I kyrkoböckerna finns inga uppgifter om att Johan lämnade hemmet förrän under hösten 1863 då han flyttade till Snöstorp i Halland. Han återkom på våren 1864. Några uppgifter om honom finns inte i Snöstorps flyttningslängder. Man kan gissa att han gått i någon skola, eftersom han året därpå som 20-åring var kvalificerad att få en tjänst som bokhållare på Ovesholms gods i Träne socken. Godset ägdes då som nu av en greve Hamilton, som också hade omfattande egendomar i andra socknar, bl a i Färlöv. Johan hade tjänst som bokhållare på Ovesholm från hösten 1865 till våren 1879. (Enligt familjetraditionen var Johan *bokhandlare*, vilket alltså har varit en missuppfattning).

Johan beslöt sig tydligen sedan att bedriva praktiskt lantbruk och från april 1879 var han arrendator på 1/4 av Färlöv 4, ägd av greve Hamilton. Gården kallades Nygård. På hösten 1879 gifte han sig med Önnestadsflickan Elna Olsson, som bara var 19 år. Första barnet Per Olof föddes i maj 1880 men dog efter några veckor. En dotter, Alma Dorotea, föddes i augusti 1882. (Johans syster "fru Elna Petersson" från Vittsjö var dopvittne.)

I oktoder 1884 lämnade familjen gården i Färlöv. Johan hade tydligen ingen annan gård eller tjänst att tillträda just då. Familjen flyttade i stället till Tjörnarps där Johans syster Anna bodde i skolan och var gift med folkskolläraren Anders Högdahl sedan 1873. Johan med familj bodde i "Sjöbergs hus" vid stationen.

I april 1885 fick Johan ett jordbruksarrende på gården Stolpaberga 1 i Vankiva socken. Att han kom att arrendera en gård i just Vankiva kan möjligen ha samband med att hans syster Elna varit sockenbarnmorska där från 1869 till 1877. I Stolpaberga fick han och Elna barnen Frans Emanuel i maj 1885 och Anna Mathilda 1888. Dopvittne i maj 1885 var som redan nämnts bl a Johans bror "smedgesällen Sven Österholm från Malmö". Som också nämnts var Sven skriven som dräng hos Johan från hösten 1885 till hösten 1886.



Alma Österholm

På hösten 1889 flyttade familjen till Önnestads socken, där Johan blev skriven som åbo på en del av Önnestad 27. Här föddes dottern Hilda Elisabeth 1896. Hon har dock inte kunnat återfinnas senare i församlingsböckerna. (Efter 1896 försvann det gamla kyrkobokföringssystemet med husförhörslängder m m, och det är mycket svårare att spåra personer under senare tid.)

1898 flyttade familjen till Norra Åsums socken, Hvilans municipalsamhälle, strax utanför Kristianstad. Där använde Johan sin gamla titel bokhållare. Det framgår inte om han verkligen hade en sådan anställning och inte heller något om orsaken till att han lämnat jordbruksnäringen. Möjligen var han inte längre frisk. Han dog nämligen redan 1901. Dödsorsaken är inte angiven.

1902 gifte sig dottern Alma Dorotea med lantbrukaren Martin Nilsson och bosatte sig på gården Ripa nr 7 i Åhus socken. De fick dottern Anna Margareta den 22/4 1903. En son Erik Birger föddes den 14/8 1912.

Familjen flyttade senare till Rolsberga i Gudmuntorps socken, där man hade en gård och Martin kallades fjäderfäodlare. Anna Margareta dog där 1949, ogift. Erik Birger gifte sig 1960 med en Edit Helga. Det verkar som dessa inte hade några barn. De dog båda i Lund 1980 och 1981.

Anna Mathilda gifte sig med sergeanten Karl Anton Ahlqvist som var skriven i Kristianstads garnisonsförsamling. 1909 föddes sonen Karl Axel Herbert och 1917 den 13 maj sonen Carl Erik Alexis.

1911 dog Johans änka, Elna Olsson. Dödsfallet är antecknat i Norra Åsums dödbok, men hon angavs ha dött på adressen Kristianstad 275 - 276. Där var hon inneboende hos f d fanjunkaren Peter Wolff. Inget av barnen bodde då tillsammans med henne. Hilda Elisabeth hade möjligen dött tidigt. Var Frans Emanuel tog vägen har det inte gått att följa. I församlingsboken för 1900 för Norra Åsum fanns han med men inte 1910. Han har inte kunnat återfinnas i dödböckerna vare sig i Kristianstad eller i samhället Hvilan fram till 1920. Flyttningslängder har jag inte haft tillgång till.



Karolina Österholm

Anna Mathildas son, Carl Erik Ahlqvist, var i början på 1950-talet ingenjör på robotavdelningen på flygförvaltningen i Stockholm. Min farbror Frans Tägil, dotterson till Anna Österholm och alltså nästkusin till Carl Erik Ahlqvist var också anställd där och i själva verket på någon nivå chef för Carl Erik. Denne lät utföra släktforskning om släkten Österholm med de metoder som då var möjliga, d v s man skrev till olika pastorsexpeditioner och tjänstemän vid arkiv. Frans fick kopior av resultaten och stödde säkert arbetet. Kopior av dessa kopior har jag fått.

Enligt databaserna Sveriges dödbok och Sveriges befolkning 1970 bodde Carl Erik Ahlqvist på Gyllenstiernsgatan i Stockholm. Han dog 1976-05-29 och var gift med Iris Maria född 1917 och avliden 1993. Det hade varit mycket trevligt att spåra något barn till dem, men det har inte varit möjligt.

Petronella Karolina

Någonstans har jag sett att Petronella Karolina kallades Karolina. Jag antar därför att detta var hennes tilltalsnamn. Hon var den

äldsta av de tre barn som föddes sedan familjen flyttat till Södra Rörum. Hon föddes 1849 och tycks ha stannat i föräldrahemmet till 1874. Karolina blev barnmorska och fick troligen lära yrket av sin mor.

Utflyttningslängden anger socknen Rya, men hon är ej noterad som inflyttad där, och var hon vistades under de närmaste åren är okänt.

Vid ungefär samma tidpunkt som hennes syster Elna flyttade från Hässleholm, nämligen 1881, flyttade Karolina in på samma adress och hade titeln barnmorska. Det verkar alltså som om Karolina efterträtt Elna som barnmorska i Hässleholm. Men Karolina stannade inte länge i Hässleholm. 1884 flyttade hon till Norra Åkarps socken och bosatte sig i Bjärnum, där hon stannade kvar. Hon står som barnmorska så sent som i församlingsboken 1910. Men hon dog 63 år gammal i Bjärnum 1912 och kallades då för barnmorska.

Frans Emanuel

Paret Österholms nionde barn föddes 1851 och kallades troligen Frans. Det finns inga uppgifter om honom förrän han flyttade till Kristianstad 1871 som skomakarlärling. 1873 återkom han som skomakargesäll och blev sedan sockenskomakare i Södra Rörum. Han bodde uppenbarligen kvar hemma, gifte sig aldrig och överlevde sina föräldrar med bara några år. I december 1884 dog han. Några månader senare fick Frans bror Johan Österholm en son. Denne döptes då till Frans Emanuel. Namnet fick alltså leva vidare inom familjen.

Mathilda Oliva Wilhelmina

Det sista barnet i familjen föddes i december 1854 och avled redan den 29 januari 1856. Nio år senare fick hennes syster, Elna Österholm, gift Pettersson, en dotter som fick samma namn, Mathilda Oliva Wilhelmina och kallades Mathilda.

En lärare- och barnmorskesläkt

Släkten Österholm kom att ha lärare i tre generationer, Jöns Persson Österholm, Per Jönsson Österholm och Anna Österholm. Det fanns också tre generationer barnmorskor, Elna Olasdotter, Karna Svensdotter och hennes döttrar Elna och Karolina.

Vad vet vi om släkten idag?

Trots tio barn har Per Österholm och Karna Svensdotter förmodligen ett ganska måttligt antal ättlingar i Sverige i dag.

Två söner och en dotter dog utan att ha bildat familj.

Äldste sonen, Per, som emigrerade till Amerika och sagts blivit blyertspennfabrikant, har jag inte lyckats få några ytterligare uppgifter om.

Sonen Sven hade en dotter, som blev vuxen och har ättlingar. Vi vet dock inte, om han möjligen redan kan ha haft en familj, innan han bildade sådan i Halmstad i slutet på 1880-talet. Han var ju över 50 år då. Var han var bosatt mellan ca 1855 och 1885 har det inte gått att klara ut

Familjeuppgifterna att Göran flyttat till Kiel har bekräftats. Hans dotter Freja Fredrika Henrietta gifte sig med en svensk, Claes Anton Claesson Gyllensvärd, och det är ju möjligt att denna familj senare kan ha återvänt till Sverige

Dottern Elnas dotterdottersdotter Marta Mathilda Ingeborg, som var född 1915 och gift Helmersson kan ha haft barn som lever ännu.

Dottern Anna har ett avsevärt antal ättlingar. De utgör den släktgren som jag själv tillhör.

Sonen Johan hade en son och två döttrar, som blev vuxna. Vi vet att två döttrar gifte sig. Sonen, Frans Emanuel, kan möjligen ha fört namnet Österholm från Per Österholm vidare till nya generationer i Sverige. I så fall är han dock troligen den ende.

Det är alltså osäkert om det idag finns någon släkting till oss med namnet Österholm.

Övriga personer med namnet Österholm i Sverige tillhör andra släkter. I telefonkatalogen får man fram ca 350 poster vid sökning på Österholm. En Måns Svensson, som föddes på Ivö 1820 tog sig namnet Österholm och bodde faktiskt ett kort slag i Södra Rörums annexförsamling Häglinge. Därefter bosatte han sig i Malmö. Men det har inte gått att finna släktskap mellan honom och vår Österholmssläkt från Ivö.

Släkttabeller

Antabell för Per Jönsson Österholm, Anna Österholms far.

1 Per Jönsson Österholm, född 1808-08-25 på Ivö, död 1882-06-18 i Södra Rörum.

Generation 1

2 f Jöns Persson Österholm, född 1772-10-22 på Ivö, död 1834-05-30 på Ivö,
gift: 1802-10-22 på Ivö med

3 m Elna Olasdotter, född 1772-10-30 på Ivö, död 1831-01-23 på Ivö.

Generation 2

4 ff Per Svensson, född 1723, död 1792-05-13 på Ivö,
gift: 1758-10-04 med

5 fm Anna Mattisdotter, född 1735-05-12 på Ivö, död 1814-12-26 på Ivö.

6 mf Ola Svensson, född 1744-11-14 i Kiaby, död 1783-10-04 på Ivö, Ivö hovgård,
gift: 1767-11-27 på Ivö med

7 mm Kjerstina Åkesdotter, född 1748 på Ivö, död 1800-05-20 på Ivö.

Generation 3

10 fmf Mattis Olsson,
gift: 1721-01-06 med

11 fmm Gunnel Jeppesdotter.

12 mff Sven Larsson.

14 mmf Åke Oredsson,
gift: 1743-07-30 med

15 mmm Elena Nilsson.

Stamtabel för Jöns Persson Österholm, Anna Österholms farfar

Tabell 1

Jöns Persson Österholm, född 1772-10-22 på Ivö, död 1834-05-30 på Ivö.

+ Elna Olasdotter, född 1772-10-30 på Ivö, död 1831-01-23 på Ivö,
gift: 1802-10-22.

Barn:

Kiersti, född 1805-04-20 på Ivö, tabell 2.

Per, född 1808-08-25 på Ivö, tabell 3.

Generation 1

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1)

Kiersti, född 1805-04-20 på Ivö, bosatt i Trolle Ljungby 1831.

+ Sven Oredsson.

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1)

Per Jönsson Österholm, född 1808-08-25 på Ivö, död 1882-06-18 i Södra Rörum.

+ Karna Svensdotter, född 1811-04-30 i Gualöv, död 1887-05-17 i Södra Rörum,
gift: 1830-12-28.

Barn:

Pehr Österholm, född 1831-11-13 på Ivö.

Sven Österholm, född 1834-05-22 på Ivö, tabell 4.

Göran Österholm, född 1836-07-26 på Ivö, troligen död i Kiel, tabell 5.

Elna Österholm, född 1839-05-05 på Ivö, död efter 1910, tabell 6.

Ola Österholm, född 1841-05-10 på Ivö, död 1859-06-04 i Södra Rörum.

Anna Österholm, född 1843-08-21 på Ivö, död 1929-03-10 i Tjörnarp, tabell 7.

Johan Efraim Österholm, född 1845-08-16 på Ivö, död 1901-08-02 i Norra Åsum, Hvilan, tabell 8.

Petronella Karolina Österholm, född 1849-05-29 i Södra Rörum, död 1912-10-14 i Norra Åkarp,

Bjärnum.

Frans Emanuel Österholm, född 1851-04-05 i Södra Rörum, död 1884-12-25 i Södra Rörum.

Matilda Oliva Wilhelmina Österholm, född 1854-12-13(?) i Södra Rörum, död 1856-01-29 i

Södra Rörum.

Generation 2

Tabell 4 (Generation 2, från tabell 3)

Sven Österholm, född 1834-05-22 på Ivö, smed i Helsingborg, död 1904-06-28.

+ Bina Jönsdotter, född 1857-02-24 i Laholm.

Barn:

Paul Frans Oscar Österholm, född 1889-04-02 i Halmstad, död 1891-12-18 i Helsingborg.

Bina Svantina Viktoria, född 1891-02-25 i Helsingborg, död 1974-07-25 i Helsingborg, tabell 9.

Tabell 5 (Generation 2, från tabell 3)

Göran Österholm, född 1836-07-26 på Ivö, bodde 1874 i Kiel.

+ Dorotea Schenk.

Barn:

Freja Fredrika Henriette Österholm, född 1874-05-04 i Kiel, Tyskland, tabell 10.

Tabell 6 (Generation 2, från tabell 3)

Elna Österholm, född 1839-05-05 på Ivö, död efter 1910.

+ Carl Oskar Pettersson.

Barn:

Johan Mattias Wiggo, född 1864-02-07 i Köpenhamn.

Oskar Ferdinand Herman, född 1865-09-21 i Lund.

Mathilda Oliva Wilhelmina, född 1865-09-21 i Lund, tabell 11.

Tabell 7 (Generation 2, från tabell 3)

Anna Österholm, född 1843-08-21 på Ivö, död 1929-03-10 i Tjörnarp.

+ Anders Högdahl, född 1843-03-13 i Hörby, Köinge, död 1916-11-06 i Tjörnarp,
gift: 1873-04-14.

Barn:

Alma Eleonora Högdahl, född 1873-06-05 i Tjörnarp, död 1945-06-01 i Tjörnarp, tabell 12.

Rudolf Julius Högdahl, född 1874-07-04 i Tjörnarp, död 1897-03-15 i Tjörnarp.

Hjalmar Teodor Högdahl, född 1875-12-21 i Tjörnarp, död 1880-10-18 i Tjörnarp.

Emil Axel Högdahl, född 1878-01-24 i Tjörnarp, död 1880-10-09 i Tjörnarp.

Hjalmar Emil Högdahl, född 1881-09-18 i Tjörnarp, död 1907-08-01 i Tjörnarp.

Karl Fritjof Högdahl, född 1885-05-20 i Tjörnarp, död 1975-01-12 i Karlskrona, tabell 13.

Justus Birger Högdahl, född 1889-04-08 i Tjörnarp, död 1973-06-16 i Tjörnarp.

Tabell 8 (Generation 2, från tabell 3)

Johan Efraim Österholm, född 1845-08-16 på Ivö, död 1901-08-02 i Norra Åsum, Härlöv nr 34, Hvilan.
+ Elna Olsson, född 1860-08-31 i Önnestad, död 1911-05-09 i Norra Åsum, adress: Kristianstad 275.
Barn:

Per Olof, född 1880-05-05 i Färlöv, död 1880-05 i Färlöv.
Alma Dorotea, född 1882-08-12 i Färlöv, död 1953-06-12 i Gudmuntorp, Rolsberga, tabell 14.
Frans Emanuel Österholm, född 1885-05-15 i Vankiva, Stolpaberga 1.
Anna Mathilda Österholm, född 1888-05-07 i Vankiva, Stolpaberga 1, tabell 15.
Hilda Elisabeth, född 1896-07-21 i Önnestad, troligen död tidigt.

Generation 3

Tabell 9 (Generation 3, från tabell 4)

Bina Svantina Viktoria, född 1891-02-25 i Helsingborg, död 1974-07-25 i Helsingborg.
+ Arthur Gottfrid P-son Wieden, född 1888-05-13, död 1966-03-03 i Helsingborg, Maria,
gift: 1912.
Barn:

Louis René Wieden, född 1913-09-23 i Helsingborg, död 1994-04-01 i Helsingborg.
Ann-Britt Karin Maria Wieden, född 1919-11-25.

Tabell 10 (Generation 3, från tabell 5)

Freja Fredrika Henriette Österholm, född 1874-05-04, Kiel, Tyskland.
+ Claes Anton Claesson Gyllensvärd, född 1871-06-09 i Västra Broby.
gift: 1894-10-20.

Tabell 11 (Generation 3, från tabell 6)

Mathilda Oliva Wilhelmina, född 1865-09-21 i Lund.
+ Sven Johan Johansson, född 1862-10-08 i Göteryd.
gift: 1886-07-07.
Barn:

Malte Leonard, född 1887-06-18 i Vittsjö.
Ellen Sofia, född 1893-04-04 i New York, död 1959-08-19 i Ljungby.

Tabell 12 (Generation 3, från tabell 7)

Alma Eleonora Högdahl, född 1873-06-05 i Tjörnarp, skolan, död 1945-06-01, Tjörnarp, samhället.
+ Johannes Svensson, född 1865-01-26 i Tjörnarp, Kyrkbyn, död 1935-02-16 i Tjörnarp, samhället.
gift: 1898.
Barn:

Axel Ivar Julius Svensson, född 1899-07-17 i Tjörnarp, Kyrkbyn, död 1986-02-14 i Tjörnarp.
Anna Martha Julia Svensson, född 1900-07-26 i Tjörnarp, död 1993-08-01 i Hässleholm.
Frans Arvid Sigurd Tägil, född 1902-08-06 i Tjörnarp, Kyrkbyn, död 1991-04-08 i Stockholm.
Ernst Vilhelm Edvard Tägil, född 1904-12-17 i Tjörnarp, Kyrkbyn, död 1995-10-19 i Viken.
Olga Maria Ingeborg Svensson, född 1906-08-03 i Tjörnarp, död 2002-06-28 i Tjörnarp, samhäl-

let.

Erik Tage Valdemar Tägil, född 1910-08-03 i Tjörnarp, Kyrkbyn, död 2007-10-17 i Klippan.

Tabell 13 (Generation 3, från tabell 7)

Karl Fritjof Högdahl, född 1885-05-20 i Tjörnarp, död 1975-01-12 i Karlskrona.
+ Selma Nilsson, född 1893-12-13 i Karlskrona, död 1991-01-13 i Karlskrona.
gift: 1916.
Barn:

Märtha Högdahl, född 1917-05-29 i Karlskrona, död 1985-05-11 i Kristianstad.

Tabell 14 (Generation 3, från tabell 8)

Alma Dorotea, född 1882-08-12 i Färlöv, död 1953-06-12 i Gudmuntorp, Rolsberga.

+ Martin Nilsson, född 1870-07-17 i Åhus, död 1953-03-06 i Gudmuntorp, Rolsberga.
gift: 1902-06-21.

Barn:

Anna Margareta Nilsson, född 1903-04-22 i Åhus, Ripa, död 1949-12-21 i Gudmuntorp, Rolsberga.

Erik Birger Nilsson, född 1912-08-14 i Åhus, död 1980-12-22 i Lund.

Tabell 15 (Generation 3, från tabell 8)

Anna Mathilda Österholm, född 1888-05-07 i Vankiva, Stolpaberga 1.

+ Karl Anton Ahlqvist, född 1886-01-05.

Barn:

Karl Axel Herbert Ahlqvist, född 1909-04-18 i Kristianstads garnisonsförs.

Carl-Erik Alexis Ahlqvist, född 1917-05-23 i Kristianstads garnisonsförs., död 1976-05-29 i Stockholm.

Ytterligare generationer

Ovan redovisades släkten t o m min fars generation. I min släktdatabas har jag ytterligare uppgifter, som jag gärna lämnar ut till dem, som så önskar.

